

## Eva och Pål möter Gunnar 52 år:

Jag är född här, och har bott här mer eller mindre alltid. Jag var borta härifrån några år när jag läste på gymnasiet i Majorna, från 16 år. Men jag släppte aldrig Kalvsund helt. Var här hela somrarna och mycket på helgerna. Jag har aldrig flyttat fullständigt härifrån. Ingela min fru, gillade Kalvsund från första början. Jag träffade henne genom hennes bror som jag jobbade ihop med. Hon har alltid gillat havet. Det var hon som först föreslog att vi skulle flytta ut hit på heltid. Vi bodde på övervåningen hos mamma några år innan vi köpte hus - 95. Och flyttade in i dec -95. Barnen har fötts i öns stora barnkullar. Det var ju tur. Alla våra barn har fått gå i skolan på Kalvsund. Det fanns en öppen förskola som de två första barnen gick i när Ingela var hemma. Skolan var fantastisk med en underbar lärare; Anna Julin. När J var på dagis var storasyskonen på skolan där. Det var förstås en trygghet för honom. Vi är tacksamma för att våra barn fick en sådan skolstart. Och eftersom de var stora barngrupper så blev de inte så utlämnade. När jag började i skolan på Öckerö efter kalvsundsåren var jag ensam från Kalvsund som började där. Det var inte så bra då. Det fanns ingen inskolning alls. Jag fick bara ta färjan dit. I klassrummet sa fröken att nu har det kommit en ny till klassen, så var det bra med det.

Jag är ordförande i Kalvsunds idrottsförening nu år 2018. Jag har varit det i två olika omgångar. Jag började engagera mig i föreningslivet i 14-års åldern. Jag var engagerad i fotbollen och spelade mycket och kom med i A-laget. Jag satt inte med i styrelsen när vi hade småbarn. Jag har bara varit engagerad i IF. Jag har alltid avböjt alla förfrågningar om engagemang i KAS (Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening). Jag var med och höll i KIF's A-lag. När Såsen renoverades förra gången var jag, som småbarnsförälder, helt bortkopplad från all föreningsverksamhet. Jag var tvungen att göra så. Jag fick lov att vara det. Jag kommer inte ihåg att någon tittade snett för att jag inte engagerade mig. Jag tycker själv att det är viktigt att inte heller nu, som ordförande, pressa småbarnsföräldrarna. Visst behövs det unga som tar över, men de måste få göra det **med glädje!** Det är dessutom kul för alla när alla åldrar är med och jobbar. Jag var djupt engagerad i många saker förr. Nu för tiden ställs det andra krav. Det ställs andra krav på ideella föreningar också. Ingen får betalt för det ideella arbetet utan det är glädje och positivt gensvar från andra som driver mig. Jag vill gärna vara med och skapa ett positivt sammanhang för att det ska vara gott att leva här. Genom att bidra till föreningslivet skapar man ett sammanhang som är värdefullt. Jag har fått mycket tillbaka: T.ex. att jag gör ett bra (ideellt) jobb och att jag alltid är trevlig. Att jag tänker noga på tonen; hur jag formulerar lappar och anslag. Jag tänker på hur jag både som ordförande och som person uttrycker mig så att folk känner glädje i görandet. Hur man kommunicerar är viktigt. Jag försöker att alltid ha en god ton. Vi ska alla gå dit med glädje. De "äldre" tar fortfarande ett stort ansvar. Det är ett engagerat gäng där många jobbar mycket. Allt är så smidigt. Alla vet vad som ska göras och hur. Många har gjort detta i många år.

**Pål:** Just detta smidiga samarbetet där alla vet vem som gör vad tror jag att alla uppskattar väldigt mycket men kan väl kanske också skapa en svårighet - ett motstånd - för att ta sig in utifrån? Jag kan tänka mig att det kan vara svårt att hitta på vilket sätt jag själv kan bidra när alla andra vet vad som ska göras och hur det ska göras. Det kan väl vara svårt att känna sig behövd då?

**Gunnar:** Jag vill vara ordförande för en förening som försöker utträtta något, en förening där medlemmarna försöker göra saker tillsammans. Vi sammanträder inte mycket. Det vill vi minimera. Vi fattar beslut fort och sedan utförs det. Jag vet att det ibland är svårt för nya att ta sig in, kanske särskilt för människor som är sammanträdesvana. Det kan uppfattas som om vi har en informell beslutsordning; att vi bestämmer på bryggan eller i bastun för att sedan klubba beslutet på mötet. Någon får en idé och sedan säger vi ”Ja, så gör vi!”

Det finns förslag på att döpa om föreningen till **Kalvsunds idrotts- och kulturförening**. Det finns en poäng med det. Vi gör så mycket mer än bara sysslar med idrott även om vår främsta målsättning är att det alltid ska finns förutsättningar för spontanidrott och rörelse. Hus/lokal, bouleplan, fotbollsplan, simskola, pingisbord mm är förutsättningar.

**Arbetsdagarna är en viktig del av gemenskapen:** Det jag är mest stolt över att ha varit med att skapa är arbetsdagarna i dess nuvarande form. Kalvsund har en gemenskap som är stark och själv-organiserande för de som vill delta. Arbetsgemenskapen och det ideella arbetet är värdefullt. Vi får lov att ta hand om den här ön tillsammans. Vi förvaltar ön tillsammans. Alla får lov att ta del av ön, och bidra till ön, utifrån vad man själv kan och vill. Nu har vi en heldag med en massa uppgifter som är identifierade och som ska utföras under dagen. Det ska målas, storstädas, repareras och fixas lite här och där. Planteras blommor och städas och fixas runt hamnplanen osv. Allt är uppsatt på en lång lista där man tar sig (eller får) en arbetsuppgift och det bockas av efter hand. Dessutom står några för fika och lunch under dagen så vi äter gemensamt. Den gemensamma arbetsglädjen som skapas på arbetsdagarna och på Kalvsunds-dagarna är fantastisk. Man behöver inte vara fotbollsintresserad för att delta i denna gemenskap. Några sysslar ju med idrott och fotboll, boule, pingis, gympa mm andra tar sig själva på sig uppgiften att vattna blommor. Gör man något blir man bejakad och får lite styrhjälp om det behövs. Som förening försöker vi alltid uppmuntra egna initiativ. Någon gör en fantastisk insats för föreningens ekonomi och vår miljö genom arbetet med pantburkar och flaskor som pantas och hela värdet går till föreningen. Någon har huvudansvaret för driften av sommarkiosken, där frivilliga också står för en stor del av driften. Några bakar och ordnar med fika och andra lagar mat eller fixar lotterivinster vid våra stora event. Andra skriver affischer och några hanterar hemsidan. Många personer har hittat en egen nisch som man svarar lite mer för, ibland utan att någon annan ens vet om det. Vi förväntar oss inte att kommunen eller någon annan ska göra sådant som vi själva lätt kan bidra till. Vi är stolta över det vi har på Kalvsund och vill gärna visa upp det och dela med oss av det. Som ordförande funderar jag mycket på om vi lägger energin på rätt saker? Vi är stolta över KIF's verksamhetsplan. Kommunbidrag, kräver aktiviteter som simskola och ungdomsfotbollen. De är därför helt avgörande verksamheter. Kalvsunds dagarna är jätteviktiga för hela ön men också för hela min familj.

**P: Du har varit ordförande länge nu...G:** Jag känner ibland att jag kanske har varit ordförande lite för länge nu. Jag märker att jag tål mindre och mindre negativt. Orken att hantera negativa kommentarer blir sämre. Om man ger mer än vad man har att ge, kan man bli dränerad och det finns ingen ork kvar. Det är fullt av förväntning på ordförande. **Hur tänker du om att bli gammal?** Jag vill inget annat än att bli gammal här. Jag vill gärna att barnen ska kunna få samma möjlighet till en härlig livsmiljö. Om något eller några av mina barn skulle vilja det så vill vi gärna bidra med något slags generationsboende på heltid eller deltid en period eller för lång tid.

**Havets betydelse:** Jag är ingen båtmänniska, det sa en av de äldre fiskarna till mig när jag var ung. Det var riktigt. Vi är gärna på sjön, åker ut och badar på någon kobbe, fiskar lite makrill. Men jag har aldrig någonsin funderat på att bli fiskare eller gå på sjön. Vi har en ”badgästbåt”, bor på en bilfri ö och åker två färjor två gånger om dagen och identifierar mig med det och tycker det är fantastiskt och speciellt. Både Ingela och jag älskar Bohuslän och havet. Morfar (Albert) och pappa var fiskare. Nästan alla som bor här har en annan värld samtidigt. Min identifikation är här. Det man är här och gör här, är det som räknas här.