

Eva och Pål möter Adam 15 år

Från samtal 2019-08-13:

Jag föddes i Nol och kom hit som 3-åringen. Jag kom ihåg första dagen på dagis här. Vi gick till växthuset. Jag var 3,5 år. Jag kommer ihåg hur det såg ut när jag började på skolan. Vi var 13 personer. Jag fattade inte då att det var lite. Vi var tre i min klass. Det kom två från Björkö. Jag kommer ihåg bilden på framsidan av matteboken - ser bilden framför mig. Jag bytte till Björköskolan och började spela badminton på Björkö. Jag spelade med Wilma och Tilde. Det var inte så mycket roligt då. Det var mest svårt. Då började jag spela trummor och gitarr. Det gör jag fortfarande. Det är kul. Musiken betyder mycket. Jag spelar hela tiden. Man kommer undan då. Man kan gå in i det. Vi har ett band, 6 personer. Jag har lite scenskräck, men som trummis kan man sitta längst bak och ändå låta mycket – hålla takten utan att synas.

Vad betyder Kalvsund? Det är mysigt men det är också lite tråkigt. Det finns några som är ett år äldre och ett år yngre. Dom går inte i min klass. Men det finns ingen på Kalvsund som är lika gammal som jag är. Det hade varit kul med någon som gick i samma klass som man kunde plugga med. Det finns inte så mycket att göra här, så ska man hitta på något så måste man åka. Jag vill ofta åka just när färjan inte går. Jag gillar hellre och vara med Öckeröborna än Björköborna. Jag känner mig mera hemma med dom. Där är vi fyra som hänger ihop. Dom här som är yngre och äldre har ju andra kompisar också. Öckerögänget hör inte alltid av sig. Ibland kan dom hitta på och gå och bada t.ex. på 20 minuter, då hinner jag ju inte hänga med dit, men det finns söta flickor på Kalven, så kompisarna kommer gärna hit. Det är bra. Kalven är en väldigt liten ö. Jag har sett alla som bor här och känner igen dom. Det ger en viss trygghet och det är ganska mysigt. I år och förra året har det dock kommit många nya. Och det kanske blir minst 50 nya personer som flyttar hit när ”skolan” blir en massa lägenheter? Då kanske det också blir någon i min ålder här.

Ön har lärt mig ansvar och att vara försiktigt. Jag hade nog varit mer oförsiktig om jag hade bott i stan. När man inte kunde simma fick man inte gå på bryggan. Det var lätt att fatta. Man fick lära sig simma. Då kunde man gå på bryggan. Det var också lätt att fatta. Sommargäster är ju mer oförsiktiga. Dom gör inte som vi. Många använder inte flytväst. Dom är inte vana att umgås med och på havet. När man möter någon på havet så ser man att dom inte kan - dom har inte fått lära sig. Jag fick lära mig havet tidigt. Jag har tagit förarbevis och inser hur mycket fel man gör. Jag har lärt mig att ta ansvar här. Jag har kört båt länge. Då har man ansvar för båten och alla som sitter i den. Då lär man sig att vara försiktig. Många unga kan köra båt här.

På ön måste man lära sig att passa tider. Missar men färjan får man vänta, ibland en hel timme. Om man har glömt något så har man det. Man lär sig tidigt att ta ansvar, och att planera, ha koll på tiden... Jag har koll här nu. Jag har inte lärt mig att kolla efter spårvagnen och jag trivs inte jättebra i stora församlingar. Det hade jag kanske vant mig vid om jag hade bott i staden. På en liten ö kan det inte finnas så många i varje ålder, men jag spelar mycket dataspel och har mött folk från olika länder den vägen. Vi pratar också bredvid spelet. Det vidgar världen. Jag har fått kontakt med en gammal bekant som är tre år äldre. Jag har LANát lite på Öckerö. Vi var 12 personer, som satt bredvid varandra, där alla känner alla och har samma intresse. Det var kul.

Gemensamhetsarbete: Arbetsdagarna och Kalvsundsdagarna har jag varit med på sen jag var liten. Först följde jag med pappa. Jacob och Amandus och dom var också med i år. Det var kul. Jag var med och byggde påska-fyren. Jag städar på såsen. Jag gillar det där.

Havet och ön: Havet är riktigt underbart. Jag gillar att åka båt på havet. Det ska gå fort. Gött- det är gör - gött. Jag mår bra när jag är på havet. Det är svårt att förklara varför. Jag vill vara nära vattnet hela tiden. Jag går ut på havet för att känna mig bra. Jag tar en tur när jag vill må bättre. Det blir nog bättre att bo på Kalven när jag blir äldre. Man kan vara i stan mer då, om man vill.

Hur tänker du om framtiden? Jag väljer mellan olika gymnasieutbildningar: Gunilla – gå däck och så småningom bli kapten eller Musik ”rythmus”, eller Teknik, Chalmers. Jag tänker mest på Gunilla. Alltid nära havet. Jag vill gärna bo här som vuxen.

